



Welkom in het gezelligste café van Nederland...!!

Bij binnenkomst wordt u hartelijk onthaald door 'bekende' Nederlanders... of zijn dit hun hilarische gelijken?

Het is het begin van een zeer vermakelijke avond vol bekende nieuwe en oude hits van Nederlandse bodem. Ook zéér geschikt voor hen die doorgaans niet houden van de Hollandse gezelligheid, want dit is herkenning en verbazing over het brede repertoire uit eigen land!

Vanuit ons Hollands café 'shalalie shalala' wordt u meegenomen naar vervlogen tijden. Na een ode aan ons vaderland wordt iedereen goed opgewarmd. 'Pak je buurvrouw.... zet een pas' is de uitleg voor een echt Hollandse dans die door de avond heen regelmatig terug zal keren.

Tussen de gangen van het diner leert u ons beter kennen maar ziet ons ook nagenoeg onherkenbaar voorbijkomen als musicalsterren, huidige topartiesten en onder andere als Ben Cramer, Willeke Alberti, Frans Bauer en vele anderen.

Naarmate de avond vordert worden de mooie ballads opgevolgd door meezingers, meeklappers en is stil blijven zitten echt onmogelijk.

Hoogtepunt is een bezoek van nachtburgemeester Jules Deelder of speelt u liever een bekend Hollands spel met ons mee? Als u niet vermaakt wordt met poëzie of live zang door onze Hollandse sterren, wordt u verwend met opzweepende klanken door onze eigen deejay-entertainer!

Een avond vol afwisseling, met typetjes die u niet snel vergeet, vanuit ons café waar u nog vaak terug zal willen komen...



Proost.....wij geven een (Hollands) Rondje!

Informatie & Boeking: De Lantaern
tel 030-6031866 - www.lantaern.nl - info@lantaern.nl